



Bid voor de zielerust van  
DE HEER  
**ALBERT DE LOOR**  
echtgenoot van mevrouw  
**Maria VAN WIENENDAELE**

geboren te St.-Maria-Lierde op 30 mei 1910 en  
godvruchtig overleden in het A. Z. St.-Elisabeth  
te Zottegem op 7 november 1990,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.  
Geeerd met de pauselijke zegen.

---

Om Uw vroom gebed en kristelijke deel-  
neming, danken U :

Maria VAN WIENENDAELE

De families : DE LOOR,  
VAN WIENENDAELE,  
VAN WIENENDAELE en  
DE ROECK.

Goede God,  
in deze novembermaand,  
tijd van Allerheiligen en Allerzielen,  
vertrouwen wij U Albert toe.  
We weten dat hij nu thuis is bij U.

Hij was 'n diepgelovig en overtuigd kristen.  
Groot in eerbied voor het mysterie van God.  
Dit beleefde hij ieder week-end  
gevoed met Gods Brood en Gods Woord,  
dankte God om de schone dagen  
zo maar ontvangen.  
In ziekte en harde dagen  
verwachtte hij de Heer ten huize.

Hij was een goed echtgenoot  
bezorgd en attentievool  
ijverig en eerlijk  
steeds bereid tot eenvoudige dienst  
en 'n aangenaam gesprek.

Albert, je bent groot in het oog van God.  
Je bent gelukkig voor altijd bij uw Heer.