

De beste voorbereiding tot de dood is een onderwerping aan Gods Heilige Wil. (H. Vinc. a Paulo)



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Albertine DE LOOR

Echtgenote van Mijnheer

Jozef GABRIELS

geboren te Grotenberge de 18 september 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem
de 11 december 1958, versterkt door
de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Een goede moeder is altijd schoon; als ze leeft is ze schoon, als ze gestorven is, is ze schoonst. De genade een goede moeder te hebben is wellicht de grootste die een mens kan verlangen, het is zeker de grootste genadebron, die God gebruikt voor verdere genade. De moeder, die wij ten grave dragen, was een dezer goede moeders. Haar vlijtig leven was heel en al gebed, zorg en toewijding voor echtgenoot en kinderen uit liefde tot God. Geen offer was haar te groot om haar kinderen een goede opvoeding te geven. — Vol berusting heeft ze het lot aanvaard dat de Heer haar heeft voorbeschikt en zonder vrees heeft ze het einde, dat ze voelde naderen afgewacht en geheel overgegeven aan den Heer is zij zacht van ons gescheiden, om beloond te worden voor het goede dat zij gedurende haar leven heeft gedaan.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, ik was graag bij u gebleven, maar ik gehoorzaam graag en gewillig aan Gods stem die mij roept. Ik dank U Allen, want tot het einde van mijn leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt.

Onthoudt mijn raadgevingen, doet al uw plichten goed, van uit den hemel zal ik al uw doen en laten nagaan en U ondersteunen in de strijd die dit leven is.

Blijven wij bidden voor elkaar.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Maria, onze hoop, ontferm U onzer (300 d. afl.)



Mijnheer Jozef GABRIELS haar echtgenoot;
Mr & Mw Leon GABRIELS-CARON en kinderen;
Mr & Mw Albert GABRIELS-GOSSEYE en kinderen
Mr & Mw Leonce CAROSEL-GABRIELS;
Mr & Mw Michel DE PREZ-GABRIELS;
De Familien DE LOOR, GABRIELS, LEFEVRE en
DE PELECIJN.

DANKEN U voor uwe deelneming.

Druk. V. Ruyskensvælde, Godveerdegem