

Geloofd zij Jezus Christus



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

LOUISE DE LOOR

**Weduwe van de heer
Germain MORNIE
en weduwe van de heer
Hector ROELS**

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op
25 december 1900 en godvruchtig overleden
te Opbrakel in de St.-Franciscuskliniek op
8 oktober 1979, gesterkt door het H. Sakrament
der zieken en de H. Kommunie en de
Pauselijke zegen in het stervensuur.

« Geloofd zij Jezus Christus ».

Waarom staat dat gewoonlijk boven een gebedsprentje van een overledene ?

Omdat een kristenmens in zijn leven van iedere dag, hoe kort of hoe lang het ook duurt, Jezus Christus moet loven en danken **in het dagelijks gebed**, opdat wij zo bij het einde van ons aardse leven met de Heer Jezus zouden verrijzen tot het nieuwe en eeuwige leven bij God.

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn aardse, vergankelijke leven is ten einde, maar niet mijn LEVEN, want wanneer ik weet dat Christus uit de dood is opgestaan, dan weet ik dat ik ook als leerling van Christus zal verrijzen om met Hem te delen in Zijn heerlijkheid.

Dierbare Kinderen en familie, wil dan bidden in uw gebed en zondagmis voor uw moeder. H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vrouwen.

De families :

DE LOOR, BAUWENS, MORNIE,
BERTOUIL, ROELS en COCK,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Drukk. J. De Clercq-De Meyer