



Dankbaar aandenken

aan mevrouw

MARIE DE LOOR

(TANTE MIET)

weduwe van de heer

PRUDENT VAN DE VELDE

echtgenote van de heer

ARTHUR DE PESSEMIER

geboren te Grotenberge op 6 augustus 1899
en overleden te Zottegem op 15 februari 1989,

Haar familieleden

danken U voor uw gebed

en blijken van deelneming.

MOEDERKE

Er is van u
hiernederwaart
geschilderd of
geschreven,
mij, moederke,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.

Geen tekening,
geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk
van stene,
tenzij dat beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
allene.

O moge ik, u
onwaardig, nooit
die beeltenis
bederven,
maar eenzaam laat
ze leven in
mij, eenzaam in
mij sterven.

Guido Gezelle

otte