



Dit aandenken nodigt U uit om te bidden
voor de Heer

René DELVAEYE

weduwnaar van Martha DE MARTELAERE en
van Marguerite MERCHIER,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op
2 oktober 1904 en er schielijk overleden
op 21 maart 1974,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Broeders en zusters, zoals wij het van
deze vader geleerd hebben, komen we ook
vandaag tot God met onze droefheid. Wij wil-
len U danken voor alles wat we van hem
ontvingen en bidden :

— dat de liefde en de zorg van deze vader
voor zijn gezin, de vreugde en de dankbaar-
heid die hij bij zijn kinderen vond, nu moge
openbloeien in de eeuwige vreugde bij de
Heer, laat ons bidden.

— dat bij zijn kinderen en kleinkinderen de
dankbaarheid groter zij dan de droefheid om
het heengaan, en dat zijn gedachtenis bij hen
moge voortleven in wederzijdse liefde, laat
ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

— dat allen die hem kenden, familieleden,

vrienden en geburen, steeds met een dank-
baar hart aan hem zouden terugdenken en
met hem verenigd blijven in het gebed, in
afwachting van het eeuwig samenzijn bij God,
laat ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

— dat allen die zijn goedheid en vriendschap
mochten ondervinden, het voorbeeld van echt
kristelijk leven zouden navolgen. Laat ons
bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Goede God, de kruisdood en de verrijzenis
van Uw Zoon, die we in deze vastentijd ge-
denken, geef ons de zekerheid van eeuwig
leven. Vermeerder onze hoop en onze liefde
en help ons die deugden om te zetten in
liefdedaden. Amen.

De families DELVAEYE, DE MARTELAERE,
MERCHIER, HAUWSTRAETE, GEZELS,
LIPPENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel