

Dat de zielen der overledenen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.



Bid voor de zielerust van

Mevrouw

MARIETTE, CLEMENTINE DE MAN

echtgenote van de Heer

ALBERT DE SPIEGELEER

geboren te Elene, 22 december 1927, en, gesterkt door de genademiddelen van onze moeder de H. Kerk, in de Heer ontslapen te Zottegem, 28 oktober 1979.

De families DE MAN, VAN DE VELDE, DE SPIEGELEER, DE LOOR en DE BACKER,

danken U oprecht voor de blijken van deelneming betoond in hun diepe rouw.

Schenk mij uw zegen,
toon m'uw wondermacht
en leid mij voort
langs 't smalle pad,
tot in de donkre nacht
de morgen gloort.
Dan lacht me toe
der englen trouwe wacht
die mij geleidd' en
mij heeft thuis gebracht ; (J.H. Newman)

Deze innig mooie woorden kunnen wij nu bidden op dit moment, nu wij hebben meegeleefd de gang door de donkere nacht van het sterven, zoals de dierbare overledene het in geloof, en met bewonderenswaardige moed heeft doorgeemaakt.

Te vroeg, veel te vroeg heeft ze ons verlaten, onze moeder die zoveel zorgen heeft gedragen, om elk van ons. Nu blijft er ons maar een kracht : te bidden en God te vragen, dat Hij ons en haar, die Hij tot zich geroepen heeft, genadig moge zijn.

Moeder, wij danken u, en kunnen niet beginnen op te noemen om wat ons hart nu zo diep is bedroefd. Wij danken u, en het is voor ons zo goed geweest dat wij heel de tijd van uw ziekzijn bij u zijn mogen blijven, want uw levensmoed was voor ons een bron van kracht.

Gij hebt ons leren leven. Leren aanvaarden, leren geloven.

Nu willen wij geloven, en in geloven uitkijken en vertrouwen...

Moeder, wij zullen u niet vergeten, en ons herinneren moet bidden worden, want gij zult ons nog helpen, nog bezielen, nog ons voorbeeld zijn.