

†

Laten wij een oprecht gebed doen voor de zielernst

van

Mijnheer Remi DE MARRE

Hij werd geboren te Mater op 23 april 1889, huwde met

Mevrouw Edmondine THEUNISSEN,

bij wie hij 2 kinderen had.

Hij stierf zacht te Oudenaarde op 22 januari 1969.

De priester stond hem bij met het ziekensacrament.

Ons leven is in Gods' handen. We kunnen er wel van maken wat we willen, omdat God ons een vrije wil gaf, waardoor we Hem kunnen wederstreven. Maar uiteindelijk bepaalt Hij ons leven in samenwerking met onze eigen wil.

REMI heeft niet altijd een gemakkelijk leven gekend. Als beenhouwer en landbouwer moest hij hard werken om zijn brood te verdienen, maar hij deed het goed en vol ijver, om zijn beide zoons een goede opvoeding te kunnen geven. En toen hem eerst zijn zoon in pijnlijke omstandigheden en daarna zijn vrouw na een ernstige ziekte ontviel, was het leven hem dubbel zwaar gevallen en heeft hij uiteindelijk zelf de ziekte gekend.

Dierbare Adrien, mijn enige overblijvende zoon, ik hield zeer veel van u. En ik heb bij u mijn laatste levensdagen gesleten, zo goed als gij het samen met uw vrouw en kinderen hebt kunnen doen. Ik dank u daar zeer hartelijk voor. Nu meer dan toen ik ziek was en het niet kon doen. Maar bij de Heer kan ik uw voorspreker zijn, samen met moeder.

Dierbare familie en vrienden, vaartwel. Bidt op tijd eens voor mij en laat mijn gedachtenis bij u in ere zijn.

HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST!



Mijnheer en Mevrouw Adrien DE MARRE -
DEPOORTERE, *zijn kinderen;*

Jonge heer Luc DE MARRE,
Jonge juffer Linda DE MARRE, *zijn kleinkinderen;*

De familiën DE MARRE, THEUNISSEN,
EECKHOUT en BILAU.

**BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.**

Ename — Drukk. Vander Stuyft