



Dankbaar aandenken aan:

DE HEER

Michel DEMEU

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Jeanne KEERSTOK.

Geboren te Erwetegem op 27 april 1919
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 21 december 1993.
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945
Krijgsgevangene.

De families DEMEU-KEERSTOK-MEULENIJZER-
VAN DEN BROECK danken U voor uw christelijk
medeleven en gebed.

Namis: woensdag 12 januari 1994 om 19 uur.

Rustig en gelaten,
is vader vredig vertrokken
naar de hemel.
'n Leven vol dienstbaarheid en inzet
voor zijn gezin,
voor vele mensen.
'n Groot hart voor eenieder,
zijn handen, steeds bereid.
De taak met eer volbracht
in trouwe en gegeven liefde.

Liefste vader,
voor alles van u geleerd en gekregen
zeggen we u van ganser harte:
dank !

Grote God,
wij danken U om al het schone
van U, zo maar ontvangen.
Laat vader, nu uw zorg ervaren
en geef hem
een plaats in uw woning
die Gij voor ieder van ons bereid hebt.

Begr. Jo DENIJS, Zottegem - 09/360.12.52
Drukk. H. MAGINET, Zottegem - 09/360.74.96

