



In alle stilte en na een lange en pijnlijke
ziekte is onze geliefde moeder heengegaan

Dit weze U een blijvende herinnering aan

MEVROUW

Aimée DE MEULEMEESTER

weduwe van
de Heer Fritz DE ZAEYTIJDT

geboren te Schorisse op 31 juli 1901
en overleden te Oudenaarde op 9 september
1981, gesterkt door de H. Sacramenten
der zieken.

Zij was eenvoudig en rechtschapen
en al hare stappen droegen het kenmerk
der nederigheid.

Opgewekt van gemoed wist zij
de genegenheid van allen te winnen
en spreidde zij een sfeer van blijdschap
om zich heen.

Hare goedhartigheid en rchztzinnige inborst
deden haar van iedereen beminnen.

Beste kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind, familieleden, vrienden en
kennissen vaarwel
mijn aandenken weze U duurzaam.

De Heer en Mevrouw
Adelin en Lucie DE ZAEYTIJDT-NOTEBAERT,
De Heer en Mevrouw
Eric en Arlette BURSENS-DE ZAEYTIJDT,
Mejuffrouw Virginie BURSENS,
De families DE MEULEMEESTER-ROMAN een
DE ZAEYTIJDT-VERROKEN

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van deelneming in de rouw die hun treft.