

"O neen, het kan niet anders
of daar moet een Vader
en veel vreugde voor ons allen
na dit leven zijn..."



Om te delen in de verrijzenis
van de Heer is ons voorgegaan

DE HEER

Albert De Meuleneire

Weduwnaar van Mevrouw Rachel Robbens

Geboren te Mater op 8 september 1899
en zachtjes in de Heer ontslapen te Ronse
op 19 december 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de parochiegemeenschap
van Sint-Denijs-Boekel.

Julien DE MEULENEIRE-VANDENHEEDE GEORGETTE,
Etienne DE MEULENEIRE-VAN DE MERGEL Noëlla,
Lucien DE MEULENEIRE-D'HONDT Lucie,
Jozef DE MEULENEIRE-MARIJNS Eliane,
Antoine DE MEULENEIRE-DE WOLF Christiane,
kinderen en kleinkinderen.

Namis op zaterdag 20 januari 1990 om 19 uur.

Albert van wie we nu gelovig afscheid nemen,
kwam zich na zijn huwelijk met Rachel Rob-
bens in Sint-Denijs-Boekel vestigen. Hij was
nog een van die echte filosofen van de buiten.
Hij was een man die zijn brood niet in ledigheid
gegeten heeft; hij was zeer ijverig en werkzaam
en een kerel met een ruggegraat die nog de
echte en gezonde christelijke principes voorleef-
de. Hij heeft in zijn leven veel gepresteerd.
Maar het waren ook kwade en harde dagen:
het verlies van zijn dochter Julienne op 23 de-
cember 1949 op 21-jarige leeftijd en het overlij-
den van zijn echtgenote Rachel op 23
november 1963. Ook dat heeft hij moedig leren
verwerken want van alles trachtte hij toch
steeds het beste te maken. Op zijn kinderen
was hij trots en fier want hij had een stempel
op hen gedrukt en hen een degelijke en christe-
lijke opvoeding meegegeven. Tot op hoge ou-
derdom was hij nog steeds zeer actief en met
zijn brommer ging hij bij zijn zonen regelmatig
polshoogte nemen en zo nodig nog een handje
toesteken. Gedurende zestig jaren heeft hij het
wel en wee van Sint-Denijs-Boekel gedeeld
want zo was en leefde Albert.
Dierbare kinderen en kleinkinderen, met recht-
matige fierheid en grote dankbaarheid hebt u
steeds naar mij opgekoken want u hield veel
van mij. Ik dank u allen voor alles.
Ook mijn beste dank aan allen die mij geduren-
de mijn laatste levensdagen bijgestaan en ver-
zorgd hebben.

Drukk. Morre, Zwalm

Rouwcenter Funeralia, Zwalm