



Voor heel de wereld
was hij een vriend,
voor ons was hij
de hele wereld.

Dankbaar aandenken aan

De Heer

André DE MEULENEIRE

echtgenoot van

Mevrouw Paula VANDER HAEGEN

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 23 mei 1927
en onverwachts maar godvruchtig overleden
te Oudenaarde op 4 mei 1997,
gesterkt door het Sacrament van de
ziekenzalving

Ere-Hoofdveldwachter

Bestuurslid boldersclub "Ons vermaak"

Lid KBG Sint-Kornelis-Horebeke

Namis op 31 mei 1997 om 19 uur in de
parochiekerk te Sint-Kornelis-Horebeke

Ge kunt er eeuwen over praten
wat is groot
en wie is klein.
Leven is geen zaak van maten
maar gewoon een zaak van "zijn"
Toon Hermans

Leven is ...
er zijn voor anderen

Pa, je was er steeds voor ons
Je steun, je bemoediging,
je optimisme, je humor ...
we zullen het nooit vergeten.
Dank voor je bekommernis en warme
hartelijkheid.
Rust nu in vrede bij de Vader.
Ma, je kinderen en kleinkinderen.

Voor elk bezoek,
voor elk woord,
voor elke bemoediging,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.

De families
DE MEULENEIRE - VANDER HAEGEN
DE RODDER - VAN DER DONCKT



Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begravenissen D'Hondt - Oudenaarde