

†

Laat dit beelde een schone gedachtenis zijn
aan

MIJNHEER RICHARD DE MOOR

Hij werd geboren te Welden, de 6 april 1901
huwde met

MEVROUW ROMANIE VAN DE KERCKHOVE

en verliet ons plots te Welden, de 21 augustus 1968.

De priester zalde hem nog in extremis
met het ziekensacrament.

Een brave man is nu ook plots van ons weggegaan ;
zo ene waarvan men zegt : het is zeer spijtig, want we
zagen hem allemaal gaarne. Want Richard was zo zacht
en vriendelijk in zijn omgang met zijn medemensen ;
geen één woord hoger dan het andere en daarom was
ieder gaarne bij hem. Daarbij diep kristelijk, flinke
werker en goede echtgenoot. En dat zal de Heer van het
leven bij hem in rekening brengen, als hij hem in de
eeuwigheid binnenleidt.

Zo bepaalt de Heer zelf alle leven en alle sterven :
de ene wat vroeger, de ander wat later, de ene na veel
lijden, de ander bijna zonder het te voelen. Maar we
worden geoordeeld naar de diepe bedoelingen, die ons
leven hebben geleid, en die zijn door God alleen gekend.

Mijn beste vrouw, ik word zo opeens van u weg-
gerukt, hoewel we beiden zeer gelukkig waren. Ge hebt
me nooit iets moeilijks aangedaan en daarom wil ik u
danken. Het zal voor u ook de grootste troost zijn, want
ge hebt een schoon levensdoel bereikt : ge hebt mij
gelukkig gemaakt. Laten wij dan ook dit 38-jarig geluk
blijven gedenken : bid gij voor mij, terwijl ikzelf voor u
bij de Heer uw beschermer en voorspreker zal zijn.

Dierbare familie en vrienden, hebt dank voor wat ge
mij aan vriendschap hebt geschonken. Blijft die aan
mijn vrouw verder schenken, dan zal ze daar haart troost
in vinden.

HEER GEEF HEM DE EEUWIGE RUST !

Mevrouw Richard DE MOOR, geboren Romanie VAN DE KERCKHOVE, zijn echtgenote ;

De families DE MOOR, VAN DE KERCKHOVE, BAELE en DE SCHEPPER ;

van de Kerchove, Welden

zeer getroffen door de gevoelens van deelneming
en de blijken van genegenheid hun betoond bij
het groot verlies dat hun getroffen heeft, bieden
U hun ontroerde dank en diepe erkentelijkheid aan.