



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

JÉROME CAMIEL VALÈRE DE MULDER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA ELZA DE SMET

geboren te Velzeke op 8 oktober 1911 en plots aan de liefde van de zijnen ontrukt te Zottegem-Elene op 31 maart 1983, gesterkt door de gebeden der heilige kerk.

Oud-strijder 1940-1945

Vereremerkt met verscheidene eretekens.

Mevrouw Jérôme De Mulder-De Smet Maria,
De Heer en Mevrouw Raoul De Mulder-Van Durme,
Jongheer Guy De Mulder,
De families De Mulder, De Smet, Verstricht en
Rouckhout,
danken U voor uw medeleven en uw gebed.

Je ging zo plots naar d'eeuwigheid
al werkend zijt j'er in gedreven
en van uw beeld is slechts gebleven
een droombeeld van onverklaarbaarheid.

Jérôme De Mulder is dood. De mare ging als een jobstijding door Elene en verder... We zullen de onverbeterlijke optimist niet meer zien, niet meer horen, we zullen niet meer genieten van de kwinkslagen van de humorist. Maar samen met die joviale mens is ook met Jérôme een harde werker van ons heengegaan. Stoer, taai en onverdroten heeft hij zich in het leven weten op te werken en zorgde zo voor een mooie toekomst voor zijn geliefden.

Dit is alles nu zo plots en brutaal voorbij, of toch niet, want weg is Jérôme niet. Hij leeft verder in de honderden herinneringen, die hij met moed en enthoesiasme voor de zijnen heeft opgebouwd en heeft blijven behartigen. In al hun bezigheden zowel thuis als in de bakkerij blijft hij bij hen, want hij heeft het alles samen met hen verwezenlijkt in totale liefde. En zulke liefde kan door de dood niet gebroken worden.

Heer God, we begrijpen dit zo bruuske heengaan niet, we zoeken troost bij U. Gij hebt zelf Uw eigen Zoon niet gespaard maar Gij hebt Hem doorheen de dood naar verrijzenis gebracht. Geef, bidden wij U, aan onze dierbare overledene rust en onvergankelijk geluk en aan zijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkind en familie troost en steun op de weg die voor hen ligt.

DRUKKERIJ MAGERMAN

Begrafenisonderneming J. Michiels-De Loor