

Betrouw op de Heer, want Hij is de rots voor alle tijd.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

JOHNNY DE NAEYER

zoon van Mijnheer en Mevrouw

HERBERT DE NAEYER-VAN AELBROUCK

geboren te Zottegem, op 29 juli 1942 en er godvruchtig in de Heer ontslapen, op 4 oktober 1960, gesterkt door het H. Oliesel "in extremis,,"

Wat zijn wij toch allen nietig en klein in deze wereld. Een wereld die geen zin heeft als wij bij het aardse blijven stilstaan. Wij moeten onze blikken hoger richten, naar God toe. Maar dan zijn wij, mensen, vaak geneigd God te zien enkel als onze Rechter, wat Hij zeker in rechtvaardigheid ook is, maar wij vergeten zo gemakkelijk dat Hij ook onze Vader is. Een goede Vader, die de feiten en zwakheden van zijn kinderen begrijpt, en het glas water in zijn naam geschonken, niet onbeloond laat.

Dierbare Ouders, bange en kommervolle jaren waren uw deel, in uw gedurige bezorgdheid om mijn gezondheid. Niets hebt Gij veronachtzaamd, maar niets heeft ook gebaat. Het falen van alle aardse middelen om ons geluk te vrijwaren, wijst ons zoveel te sterker op de Eeuwigheid. Uw leed kan met geen pen beschreven, maar het moet gelouerd worden in een verzoenende liefde tot God.

Mijn beste Grootouders en Familie, uwe genegenheid voor mij was onbegrensd. Voor dit aardse leven kunt Gij voor mij niets meer doen, Uw hulp en bijstand roep ik thans in voor het eeuwige leven: bidt allen voor mij.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust. Amen.



Mijnheer en Mevrouw
Herbert DE NAEYER-VAN AELBROUCK;

Mijnheer en Mevrouw
Albert DE NAEYER-CORNIL;

Mevrouw Wed.

Jozef VAN AELBROUCK-VERSCHRAEGEN;

Mijnheer en Mevrouw
Raoul COUSY-DE NAEYER en dochter;

De families

DE NAEYER, CORNIL, VAN AELBROUCK en
VERSCHRAEGEN,

DANKEN UED.,

voor de blijken van deelneming in de diepe
rouw die hen heeft getroffen.

