

Wanneer hij heengaat, blijkt het pas
Wat iemand is, wat iemand was ;
Gods lied wordt niet gehoord als 't komt,
Wij luisteren eerst als het verstomt

(H. Carossa).



IN DE VREDE DES HEREN RUSTE
DE HEER

CYRILLE DE NAUW

echtgenoot van Mevrouw

RACHEL VAN CUTSEM

Oud-strijder 1940-1945

Bestuurslid S.P., afdeling Groot-Galmaarden

Voorzitter Fed. Soc. Mutualiteiten van Brabant,

afdeling Galmaarden

Stichter-Voorzitter van de Bond der Gepensioneerden

Erelid van de Soc. Fanfare «Vlaams & Vrij» Tollembeek

geboren te Galmaarden op 27 januari 1913
en overleden te Geraardsbergen, in het
Stedelijk Ziekenhuis, op 21 januari 1985,
gestערk door het Sacrament der Zieken.

Rachel DE NAUW-VAN CUTSEM,

Louis en Denise SOUFFRIAU-DE NAUW,
kinderen en kleinzoon,

Roger en Nicole DE NAUW-DENIE en zoon,

De Families DE NAUW, VANCUTSEM,
DE VOS en PIERREUX,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Galmaarden, 26 januari 1985.

Sterk als een eik, waande hij zich nu nog
ongenaakbaar voor ziekte en zwakheid, « niet
klagen », « uzelf niet toegeven », « niets te
zwaar opnemen » : deze leuzen hadden hem le-
venslang de kracht gegeven om optimist te
zijn en zijn vreugde aan anderen mee te delen.

Met nogal radikale uitdrukkingen verkondigde
hij tamelijk zelfzeker zijn levenswijsheid met
kwinkslagen en joviale taal. In de verbeter-
strijd om het dagelijks bestaan voelde hij zich,
op het werk en daarbuiten, solidair met zijn ka-
meraden-arbeiders en was hij er eerlijk van
overtuigd de hardere school te moeten volgen.

In zijn familie genoot hij als 't ware een aarts-
vaderlijk gezag, omdat hij veel inzicht had en
ook voldoende energie om zijn gezag eerbiedig
te doen aanvaarden. Onder soms ruwe schors
school een goed hart, dat openstond voor aller
noden en goede raad kwistig wist mee te delen.
Om zijn levensmoed en als zorgzame vader
voor zijn gezin, dat hij in ere wist op te voe-
den, zal hij zeker een goede en genadige
Richter ontmoeten.

Lieve echtgenote, met wie ik zoveel geluk-
kige levensjaren mocht doorbrengen, dat we
mekaar niet meer konden missen, troost u en
schip moed omwille van onze kinderen en ge-
liefde kleinkinderen.

Beste kinderen en kleinkinderen, die me veel
zorgen maar ook veel vreugde hebt bezorgd,
ik dank u voor uw goede zorgen, uw ontzag en
uw genegenheid. Draag elkanders lasten in on-
derling begrip en liefde.

Beste familieleden en vrienden, laten wij
over de dood heen verenigd blijven in herinne-
ring en gebed.

.....
druk weverbergh, galmaarden. tel. 054/58 80 69