

†

« Wie in Mij gelooft,  
zal leven in eeuwigheid ».

(Jo.,6,47)

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Maria, Irma DE NAUW**

weduwe van Karel, Lodewijk BOURDEAUD'HUI,

geboren te Parike op 3 juni 1892 en rust'g  
in de Heer ontslapen te Brakel-Zegelsem op  
13 januari 1983,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

---

We willen vandaag dankbaar bidden voor  
een goede moeder, d'e na een zeer lang en  
verdienstelijk leven naar de hemelse Vader  
is teruggekeerd.

De Heer zij gezegend om de goede echt-  
genote en moeder die Hij ons heeft gege-  
ven, om de goedheid van hart en de be-  
drijvigheid van haar handen; om haar aan-  
moedigend woord en haar treffend voorbeeld.  
In al haar eenvoud is zij een kranige en  
grote vrouw geweest, steeds meer denkend  
en zorgend voor de haren en de anderen  
dan voor haar zelf.

Samen met haar goede echtgenoot heeft  
zij vijftig jaar lang lief en leed gedeeld.  
Wanneer haar echtgenoot na de oorlog als  
invalide terugkwam heeft zij hem vele ja-  
ren met geduld geholpen en verpleegd.

Gesproken uit een kristelijk gezin heeft  
zij trouw en voorbeeldig haar geloof beleefd  
en haar Heer gediend. Bidden, werken en

goed zijn voor anderen was haar levenside-  
aal.

Haar laatste levensjaren heeft zij het ge-  
luk gehad te mogen leven en rusten in de  
stille en geborgenheid van het rusthuis in  
Zegelsem. Omringd door de aandacht en de  
liefdevolle zorgen van de zusters heeft zij  
er een schone en hoge oude dag gekend.  
De vele bezoeken van haar kinderen en  
haar familie waren een grote troost en een  
aangename verstrooiing. Zij was blij en dank-  
baar voor ieder vriendelijk woord en voor  
elke kleine attentie.

« Moeder, dank je voor alles wat je ons  
gaf, voor je liefde, je zorg en je levenslust,  
voor je aandacht aan vader, aan ons, uw  
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,  
familie en allen die je benaderden.

We bidden dat de Heer je rust en vrede  
geve, en dat je over de dood heen met  
ons in liefde verbonden blijft ».

Zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming  
en danken U van harte :

Daniël en Anny BOURDEAUD'HUI-DE WOLF  
en kinderen,

Denis en Nelly BOURDEAUD'HUI-  
DE CUBBER, kinderen en kleinkind,

Gustaaf en Lucie D'HONT-BOURDEAUD'HUI,  
kinderen en kleinkinderen,

haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kinderen.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel