

Geen mens is meester van zijn leven.
(Eccl. 8, 8)

VROOM AANDENKEN AAN

†

DE HEER

JULIEN DEN HAERYNCK

echtgenoot van Mevrouw
PAULA DE LANGHE

geboren te Etikhove op 24 juli 1918 en bij een ongeval overleden te Nukerke op 12 september 1970, gezalfd met het H. Oliesel "in extremis".

Het gaat niet zo gemakkelijk zich te verzoenen met de gedachte dat een goed en gewaardeerd man zo plots uit het leven wordt gerukt waar hij nog zo broodnodig was.

Alleen geloof en vertrouwen in Gods Voorzienigheid kunnen de wonde helpen helen en kracht en sterkte bieden om het zware leed te dragen en te verwerken.

De Heer Jezus is ons in alles voorgegaan, niet het minst in het lijden en de dood, en door de dood naar het nieuwe, onvergankelijke leven.

Hoe zou de Heer ons verlaten in lijden en beproeving, wanneer Hij ons zo nabij is in de vele goede gaven van Zijn schepselen, waarvan onze dierbare overledene een sprekend voorbeeld was?

Hij was een schoon en rechtgeaard mens, werkzaam en gedienschtig. Zijn grootste weelde en fierheid was zijn gezin. In dat midden kwamen zijn gaven en waarden tot de hoogste bloei en vond hij er tevens de grootste voldoening. Voor zijn echtgenote was hij de tedere en plichtsgetrouwe levensgezel. Voor zijn kinderen was hij niet alleen een goede vader, maar tevens een opvoedende leidsman en een begrijpende vriend. Maar ook daarbuiten, als zoon en schoonzoon, broeder of

bloedverwant, vriend of bekende, zaaide hij kwistig het zaad van milde goedheid. Niets was hem teveel om behulpzaam en dienstbaar te zijn.

Het is goed met zulke mensen te leven, het doet pijn zulke mensen te verliezen.

Moge zijn aandenken voor ons een lichtend voorbeeld blijven en een zalvende troost voor hen die achterbleven.

Bidden we voor hen, die treuren.

Om een echtgenoot en vader, die zij zo genezen waren,
om een zoon en schoonzoon, die zorgend in hun leven stond,
om een broeder of verwante, die zij moesten verliezen,

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust !

Mevrouw Julien DEN HAERYNCK, geboren Paula DE LANGHE,

Mejuffrouw Marleen DEN HAERYNCK,

De Heer Patrick DEN HAERYNCK,

Mevrouw E. DEN HAERYNCK-CEUTERICK,

De Heer Armand DE LANGHE-VAN DE WALLE,

De families DEN HAERYNCK, CEUTERICK,
DE LANGHE en VAN DE WALLE

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming in rouw.

G. De Tavernier - M.-K.