



Gedachtenis aan

de heer

ROGER DE NOCKER

levensgezel van mevrouw
Daisy Van Audenhaege

geboren te Sint-Kruis-Winkel op 10 mei 1929
en in familiekring godvruchtig overleden
te Zottegem op 7 februari 1994,
na het Sacrament der zieken te hebben
ontvangen in extremis.

De families De Nocker, Cornelis
en Van Audenhaege danken
voor de blijken van deelneming.

Papa, je was blij en opgewekt
moedig en sterk
ook in ziekte en tegenslag.
Je was creatief van geest
en steeds actief bezig.
Je kon plannen en dromen
tegen beter weten in.
Een vriend van de mensen
dankbaar om iedere attentie
zomaar gekregen
van kind, vriend of buur.
Je had een hart voor bloem en plant,
midden Gods schepping
kwam je tot rust.
Leef nu voor altijd
in het hart van Gods liefde.

Daisy, dank voor je lieve zorgen
mij gegeven, de laatste maanden
op tocht naar het Eeuwige Licht.