



Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer !  
Bid voor de zielerust van

DE HEER

## THEODOOR DE NUTTE

echtgenoot van Mevrouw  
Marguerite MATTHIJS.

Op rust gesteld politieagent.  
Krijgsgevangene oorlog 1940-45.  
Geboren te Geraardsbergen op  
30 maart 1915 en godvruchtig  
overleden in het U.Z. te Gent op  
15 mei 1993, gesterkt door de  
HH. Sacramenten en gezalfd  
met het H. Oliesel.

Als ons aardse woning wordt afgebroken hebt  
Gij Heer, al een plaats voor ons bereid om daar  
voor eeuwig te wonen zo bidden wij God !

Midden in de rouw en het schrijnend leed dat nu  
zijn geliefde echtgenote, kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkind treft, kunnen wij toch hoopvol  
opblikken naar de Heer en de verdere toekomst  
van ons leven.

Niet minder kunnen wij dankbaar zijn om het  
leven van deze dierbare overledene voor al wat  
hij betekende en opracht voor hen die hem  
het meest nabij waren, maar ook voor allen die  
met hem tijdens zijn leven in contact kwamen.  
Heer nu treuren wij omdat hij van ons is  
weggegaan, maar wij weten hem veilig  
geborgen in Uw liefde. Geen leed of pijn kan  
hem daar treffen. Beminde echtgenote,  
dierbare vader, geliefde grootvader en  
schattige overgrootvader, wij blijven over de  
dood heen met elkaar innig verbonden. Moge  
uw voorbeeldig leven in deze wereld, uiteindelijk  
zijn bekroning vinden in het eeuwig leven en  
stralend licht van onze Goede God.

Onze oprechte dank voor uw gebed en  
uw deelneming in onze Kristelijke rouw.

Vanwege de families :

DE NUTTE, MATTHIJS,  
UITTENHOVE en VAN DE WALLE.