

Ik heb, Heer, met verdueligheid mijn kruis
gedragen; en het kruis is de deur van de hemel.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ORPHA DEPAUW

echtgenote van Mijnheer

JULES DEMARTELEER

geboren te Ronse de 13 Juni 1898 en er godvruchtig
overleden op 30 April 1952,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Veel, lang en goed heeft de dierbare afge-
storvene geleden, al wie haar naderde stichtte
zij door haar geduld. Van de aarde opgenomen,
wordt zij nu in eeuwigheid geloond en getroost.

(H. Aug. Ps 50)

Op de vooravond van Maria's maand is zij
zacht in de Heer ontslapen. Nu reeds mag zij
ondervinden wat de dichter schreef:

Volgt Maria's stappen blij,
en na 't leven
zal 'z u geven
een plaats aan haar zij.

G. Gezelle.

Duurbare echtgenoot, ik dank u voor al uw
liefde en voor de minnende zorgen, die mij het
lange lijden lichter maakten. Eens zien wij elkaar
terug. Gij allen die mij dierbaar waart, bidt voor
mij.

Verleen, Heer, Uw bijstand aan uw dienares,
die gij met uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht.
Geef haar de eeuwige rust, en dat het eeuwig
licht haar verschijne.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Druk. Fourez, Ronse

Mijnheer Jules DEMARTELEER,
Mijnheer Pierre DEMARTELEER-HOOREMAN,
Mijnheer en Mevrouw Jean-Baptiste HOEBKE-DEPAUW en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Omer VANCOPPENOLLE-DEPAUW, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw René DEPAUW LETOURNEUR, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Georges DEPAUW-GOURDIN, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Weduwe Octave AELVOET-DEPAUW en kind,
Mijnheer en Mevrouw Ferdinand HERMAN-DEPAUW en kind,
Mijnheer en Mevrouw Omer NICAISE-DEMARTELEER en kinderen,
De families DEPAUW, DEMARTELEER, OGEZ en HOOREMAN.

*Innig getroffen door de blijken van deelneming, welke gij
hun hebt betoond, bieden Ued. hun dankbetuigingen aan.*