

God, alles vindt bij U zijn begin,
alles keert naar U terug.



VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

Germaine, Laura DE PELSMAEKER

weduwe van de Heer August Gaublomme,

geboren te Erwetegem op 11 juni 1911 en
godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Elisabeth te Zottegem op 21 juni 1985,
nadat zij de Pauselijke Zegen en het Sa-
krament van de Ziekenzalving ontvangen had.

« Heer, leer ons leven met de gedachte
dat alles tijdelijk en voorbijgaand is, dat
onze bestemming ligt bij U, begin en ein-
de van alles ». In de eenvoud van haar
leven, in de eentonigheid van haar bestaan
veroorzaakt door een stille aftakelende ziek-
te, heeft deze vrouw wel begrepen dat geen
mens hier op aarde een blijvende woon-
plaats heeft, dat men moet leren leven
naar « de grote ontmoeting met de Heer ».
Enkele tijd terug scheen ze hiervan meer
en meer overtuigd, toen ze het verlangen
uitsprak regelmatig « de hoogdag » thuis
te mogen ontvangen.

Tijdens haar leven heeft ze gezorgd voor
haar man en haar kind, voor haar was fa-
miliaal geluk van grote betekenis. Dat ge-

luk heeft ze gekend in de stilte van haar
huiskring, in bezoek aan familieleden.

Dit mensenleven overdenkend wensen we
deze dierbare toe « dat God u behoeft
voor eeuwig ».

Beminde dochter, de laatste jaren hebben
wij samen onze zorgen en vreugden ge-
deeld. Ik ben u dankbaar om wat gij tij-
dens mijn ziekte en oude dag voor mij
gedaan hebt. Breng uw verder leven door
steeds in de overtuiging dat God iedere
mens nabij is, dat Hij zorg draagt voor
elkeen. Vergeet uw ouders niet en bidt
samen met onze familieleden voor uw ou-
ders : « God, schenk rust aan hen die ge-
lovig waren van hart. Beloon hun zorgen
en laat hen delen in het eeuwig geluk
van Uw verrezen Zoon, Jezus-Kristus, onze
Heer ».

De families De Pelsmaeker, Gaublomme,
Daneels, Watthé,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Druk, Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begr. Haustraete-Ritservelt, Steenhuizen