



Herinner U dankbaar de heer

ARTHUR DE PESSEMIER

weduwnaar van mevrouw

MARIE DE LOOR

geboren te Rozebeke op 7 september 1913
en overleden te Zottegem op 23 februari 1989.

Zijn familieleden
danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Het deemstert ginder buiten
– Een goedheid zonder naam ! –
Ik tuur door regen-ruiten
En vouw m'n handen saam.

O 'k droom en bid en luister
Bij deemstering zo graag ;
M'n kamerken wordt duister,
De vormen worden vaag.

Het deemstert in m'n ogen :
Ik voel ze minder klaar,
Heel zacht bewaasd, bewogen,
Alsof een traan er waar.

Alice Nahon

Otte