



Gedenk in een vroom gebed

DE HEER

Frans DE PESSEMIER

echtgenoot van Eliane SONCK

Geboren te Zegelsem op 25 januari 1944
en na een moedig gedragen ziekte
overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 5 mei 2004,
gesterkt door de gebeden van de kerk.

Om uw aanwezigheid en uw blijken
van deelneming oprechte dank vanwege

Eliane SONCK,

Carlos en Marian DE PESSEMIER - VAN VOSSEL,
Mario en Brenda DE PESSEMIER - PERREMAN,

De kleinkinderen,

De families DE PESSEMIER, SONCK,
COLIJN en VAN IMPE

*Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn,
je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.*

*Jouw inzet voor alles,
jouw kunnen was groot,
je wilde nog zoveel,
maar het was je niet beloofd.*

*De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.*

*Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.*



rouwc. den tandt-druk. van boxstael, herzele