

Heer, Gij hebt hem ons gegeven tot ons geluk. Heden roept Gij hem tot U. We geven hem zonder morren, maar met een hart .vol droefheid.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Roger DEPESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw Anna DE KONINCK,

geboren te Everbeek op 24 januari 1915 en godvruchtig overleden in de kliniek Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel op 4 december 1985.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940-1945.

In dit leven is één zaak zeker: de dood. Gij weet wat ge vandaag zijt, maar wat ge morgen zult zijn weet ge niet. Gelukkig is hij dan, die zo tracht te leven, zoals hij wenst bevonden te worden bij zijn dood.

Roger was een man uit één stuk. Hij heeft in werkzaamheid een zaak opgebouwd waar hij met fierheid mocht op neerzien. Een vaste, rechte lijn typeerde zijn sterke persoonlijkheid; half werk kende hij niet.

Roger was ook een man met een gouden hart. Hij heeft zich edelmoedig gegeven aan zijn gezin. Hij hield zo zielsveel van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was gaarne

onder de mensen. In zijn woord klonk wijsheid en levenservaring, in zijn oordeel lag mildheid en begrip.

Mijn dierbare echtgenote, heb dank voor uw liefdevolle genegenheid en zorgen, voor die vele gelukkige jaren die we samen hebben doorgebracht.

Liefste kinderen en kleinkinderen, U ook dank ik voor uw innige liefde en uw kinderlijke bezorgdheid. Uw geluk was het mijne. Blijft vader indachtig in uw gebed en weest moeders troost bij mijn heengaan. Zelfs de dood kan geen banden van genegenheid breken.

Beste familieleden, vrienden en geburen, vaart wel en schenk mij een vurig gebed.

De families

DEPESSEMIER, SURDIACOURT,
DE KONINCK, LAUWERS,
danken U.

Namis: zondag 22 december 1985 om 10 u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel