

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen!

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Maria-Theresia DE PESSEMIER

echtgenote van Mijnheer

Kamiel VAN DER LINDEN

geboren te Zegelsem, de 1 februari 1879 en er godvruchtig overleden de 2 oktober 1960,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke Zegen.

Ons hart is bedroefd en onze ogen wenen, want moeder is overleden.

Zij was een vrome vrouw die in oprechtheid de Heer heeft gediend zoals zij zelf van jongsaf geleerd had. Haar leven was eenvoudig, maar vol toewijding. Zij vond haar geluk in den huislijken kring bij haar echtgenoot en haar kinderen die zij met haar moederlijke zorgen omringde.

Ziekte en beproeving werden haar aandeel gedurende haar laatste levensjaren; doch zij heeft in s' ilte alles aanvaard met een goed hart en met liefde voor God. Hierin werd zij zeker gesterkt en geholpen door het vurig bidden van de Rozenkrans. Men mag het zeker als een genade beschouwen op de eerste Zondag van de Rozenkransmaand uit het tranendal van deze wereld te worden verlost en door O. L. Vrouw van de Rozenkrans te worden binnengeleid in de vreugden van het eeuwig leven.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, ik dank u voor uw genegenheid en uw liefdevolle zorgen tijdens mijn ziekte: gij hebt mij veel steun en troost verleend. Moge de Heer U dit alles vergelden. Bidt voor mijn zielerust en blijft eendrachtig elkander steunen.

Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, b. v. o.

De 4 akten.

(12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.

De familie DE PESSEMIER en VAN DER LINDEN,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.