



Gedenken wij gelovig en dankbaar

DE HEER

**Henri DEPOOTER**

echtgenoot van Mevrouw

**Augusta DE ROE,**

geboren te Everbeek op 10 janurai 1903 en  
overleden in de St.-Franciscuskliniek te  
Brakel-Oprakel op 23 januari 1976,  
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

God, met droefheid in het hart, toch danken wij U voor vader, die ons zo nabij en zo dierbaar was, maar die ons nu plots en onverwacht ontvallen is.

De mens wikt, maar God beschikt. Was hij niet vol leven en nog met iedereen begaan? Vol optimisme zelfs ging hij naar de kliniek, slechts voor enkele dagen. Dit plots afsterven van onze vriend Henri doet ons stil worden. Wat is het mensenleven toch maar: slechts een rook.

Treuren we echter niet alsof we geen hoop hebben. Wij weten en geloven toch dat Kristus voor ons geleden heeft en dat Hij ook voor ons gestorven is, opdat wij eeuwig zouden mogen leven.

Bidden we daarom met vertrouwen tot de Heer, dat Hij onze dierbare overledene barm-

hartig weze en hem nu lone met eeuwig leven in rust en vrede.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u allen voor alles wat gij voor mij geweest zijt. Bidt tot God dat Hij mij barmhartig weze en dat Hij u sterke.

Beste vrienden en geburen, ook u allen dank ik om uw vriendschap. Denkt ook gij nog af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

**Namis : zaterdag 21 februari te 19 u.**

De families DEPOOTER, DE ROE, MODDE en  
VAN DE MAELE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek