

Daar moet veel strijd gestreden zijn,
veel kruis en leed geleden zijn
en veel gebeds gebeden zijn,
Zoo zal t'hierna in vrede zijn.

Dirk Camphuyzen.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

ALBERT DE POTTER

echtgenoot van Mevrouw

GABRIELLE SAELENS

geboren te Etikhove de 30 april 1915 en na een
pijnlijke ziekte overleden te Gent, de 5 maart 1970,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Oud-Strijder van de oorlog 1940-1945.

Na een langdurige en pijnlijke ziekte, heeft onze dierbare afscheid van ons genomen. Oneindig geduld heeft hij moeten opbrengen om de wisselvalligheden van zijn wankelende gezondheid jaren te dragen. Gelukkig vond hij troost en opbeuring in de toegewijde zorgen van zijn dierbare echtgenote en de bekommernis van zijn kinderen.

Bidden wij in oprechtheid van harte opdat hem nu de rust en het geluk zou mogen geschonken worden, die hij verdiend heeft door zijn werkzaamheid en de rustige aanvaarding die hij steeds in zijn beproevingen betoond heeft.

Dierbare echtgenote, dank voor uw onvermoeibare toewijding en bezorgdheid, welke gij dagen en nachten aan mij hebt besteed. Beste kinderen gij hebt mij veel troost gegeven, dank daarvoor.

Lieve Moeder, Schoonvader, Zuster, Broeders, Schoonzusters en Schoonbroeders, en beste Familieleden, gelukkig waren wij toch bijeen.

In onze smart blijft een hoopvolle zekerheid bestaan: dat de dood niets kan afnemen van de schone en trouwe liefde die ons blijvend verbindt voor altijd.

Dat hij in vrede ruste!

Mevrouw Albert DE POTTER, geboren Gabrielle SAELENS,

Mijnheer en Mevrouw Roger DE POTTER-VAN HOORDE,

Mevrouw Cyriel DE POTTER-OPSOMER,

Mijnheer Richard SAELENS-(†)PRAT,

De families DE POTTER-OPSOMER en SAELENS-PRAT,

danken U van harte voor uw deelname in
hun rouw en voor uw gebed voor de over-
ledene die hun duurbaar was.

.....
Bisgrafenissen R. Devos, Groeneweg 1, Ronse