

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
(Onze Vader)

†
BID VOOR DE ZIEL

van Zeer Eerwaarde Heer

Gentil, Joseph, Sabin De Pratere

Geboren te Ruij de 4 augustus 1877
Priester gewijd te Gent de 24 mei 1902
Leraar aan 't college te Aalst 18 juli 1902
Onderpastoor te Lokeren 13 juni 1910
Pastoor te Schorisse 28 augustus 1928
Rustend pastoor te Scheldewindeke 30 augustus '54

en godvruchtig overleden te Zottegem, op 18 juni 1956, voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk, en de Apostolische Zegen « In Articulo mortis »

— — — — —
Gelukkig de man die onbevlekt werd bevonden en die het goud niet najoeg, en zijne hoop niet stelde op geld en schatten. (Boek der Wijsheid)

Door de Goddelijke Meester geroepen om als priester sacrificiën op te dragen en als middelaar tussen God en de mensen op te treden, heeft hij edelmoedig aan alles verzaakt wat de wereld hem kon bieden om onbaatzuchtig te gaan werken in de wijngaard van de Heer, indachtig de evangelie-woorden van Mattheus: Alwie zijn huis, broeders, zusters of vader of moeder of echtgenote, of kinderen of akkers verlaat om mijnen naam zal het honderdvoud ontvangen en het eeuwig leven bezitten. Zijn jeugdige onstuimige krachten heeft hij als jonge priester ingezet ter bestrijding van zijn eigen gebreken en menselijke zwakheden en ter verovering van de zielen voor het Ware en het Goede. Zijn onverpoosd werk voor het onderhoud van zijn kerk en voor de luister van de goddelijke diensten getuigde van zijn vast geloof, zijn heilige eerbied en ware liefde voor God.

Zijn laatste levensjaren waren een stille voorbereiding op een heilige dood. In het gebed vond hij troost en opbeuring; met aandrang vroeg hij zo dikwijls aan God, de almachtige Vader: " Geef het heilig Lichaam van uw Zoon, mij zowel voor het lichaam als voor de ziel een blijvend geneesmiddel zij!

Dierbare zuster en bloedverwanten, trouwe huis-houdster, eerwaarde zusters en allen die mij hebt bijgestaan, vooral in mijn ziekte, mocht God u zegenen en bewaren.

De familie DE PRATERE,

De familie QUARYCK,

DANKEN Ued. om Uw
deelneming en gebeden.

— — — — —
Soetaert, koster Scheldewindeke - Dr Haesebeijt.