

Wij tonen best onze genegenheid voor onze overledenen met voor hun zielerust te bidden.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

HEER

JAN-BAPTISTE DE PREZ

weduwnaar van mevrouw

ZOË AUBEECK

geboren te Elst, de 29 december 1883 en godvruchtig overleden in de kliniek Dr Goffaerts te Zottegem, de 9 oktober 1968, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Wanneer een mens na vele levensdagen het einde ziet naderen van zijn loopbaan, is er geen groter troost dan de vredige getuigenis van het hart, dat bewust is gedurende al die levensjaren trouw te zijn gebleven aan God en Kerk.

Die troost heeft de duurzame overledene mogen ondervinden. Hij was bezield met een levendig geloof en grote vroomheid. Hij was de goede vader, die met vaste hand en met een warm hart zijn gezin heeft geleid op de wegen der christelijke plichtsvervulling.

Wij danken God, dat Hij ons zulk een goede vader heeft geschonken en onze droefheid om zijn afsterven wordt gemildert door ons vrouwen dat hij bij God gelukkig is.

Beminde kinderen en kleinkinderen, vader verlaat u. Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Gij hebt mij met zoveel liefde en geduld omringd en bijgestaan. Niets was u teveel. Blijft mij gedenken in uw gebeden en betracht ten allen tijde wat God welgevallig is. God zegene en beware u.

Beminde familieleden, hartelijk dank om uw medevoelen. Vaartwel en bidt voor mijn zielerust.

En tenslotte bedank ik hier ook nog volgaarne de Eerw. Zusters en al degenen bij wie ik in het Rustoord ter Deynsbeke een rustig verblijf had en een waar tehuis.

Geloofd zij Jezus-Kristus Amen.

Heer en mevrouw Camiel DE PREZ-DE GAUCQUIER, kinderen en kleinkinderen,

Heer en mevrouw Georges DE PREZ-ROUSSEAU, kinderen en kleinkinderen,

Heer en mevrouw Sylvain LANNAU-DE PREZ, kinderen en kleinkinderen,

Heer en mevrouw Albert DE PREZ-VAN DE MERGEL en kinderen,

De families DE PREZ, AUBEECK, DENIE en DE TEMMERMAN,

zijn zeer erkentelijk voor
Uw bliken van innige deelneming en DANKEN U.