

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULIEN DEPRIESTER

Echtgenoot van

Mevrouw Marie-Camilla De Vos

geboren te Schorisse de 18 Februari 1830 en
aldaar schielijk overleden de 25 Juli 1954.

Voorzien van het H.Oliesel.

- - o - -

Goede Heer, zoals Ge het vroeger beschikt had, zo was het goed. We bedanken U omdat Ge uw dienaar tijdens een rijk gevuld leven zijn christelijke overtuiging in schone eenvoud liet beleven, omdat Ge hem zolang die ongemene werkkraft hebt geschonken, omdat Ge hem zijn zonen tot de rijpheid van het christelijk mannenleven liet brengen; omdat Ge hem zoveel van wat goed en waar en schoon is liet tot stand brengen.

Goede Heer, zoals Ge het op heden beschikt hebt, zo is het even goed. We bedanken U omdat Ge uw dienaar tot U hebt geroepen en wel nadat Ge hem voor een laatste maal aan het supreme offer van de H.Mis liet deelnemen.

Bemide Echtgenote, in Gods genade zult Ge de kracht vinden om even moedig te blijven zoals we dat steeds samen waren. Bij uw kinderen zult Ge immer steun, toewijding en liefde vinden.

Duurbare Bloedverwanten, vaartwel en hebt dank voor uw meevoelen en solidariteit.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Druk. Portois Schorisse.

Mevrouw Julien DEPRIESTER geboren Marie-Camilla DE VOS;
Mijnheer en Mevrouw Hilaire DEPRIESTER-SIMOENS en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Adrien DEPRIESTER-VAN MELCKEBEKE
en kinderen;

Eerwaarde Broeder Bellarminus, der Broeders van Liefde te Leuven,
in de wereld Mijnheer Lucien DEPRIESTER;

De familie DEPRIESTER-OMER;

De familie DE VOS-D'HAESE;

Danken innig om uw gebeden
en blijken van deelneming.