

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij,
zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor u en mij. (A.V.W.)

Tot vroom aandenken aan
de heer

Evarist, Maurice De Raeve

weduwnaar van wijlen
Madeleine Clinckemaillie
echtgenoot van mevrouw Irene Elaut

Geboren te Beerlegem op 25 december 1908.
Ontsliep zacht in de Heer te Zottegem in het
St. -Elisabeth ziekenhuis op 24 juli 1996, na de
H.H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke
zegen te hebben ontvangen.

*Voorzitter Kerkfabriek Munkzwalm
Oudstrijder*

*Vereremerkt met verscheidene eretekens
Stichter plaatselijke Muziekschool en voetbal
Gepensioneerd lid R.T.T.*

Relid Radioclub ON6ZT Zottegem en U.B.A

De families

*DE RAEVE, VAN DEN HENDE, ELAUT
en SCHEPENS danken U voor Uw
blijken van deelneming in hun rouw.*

Drukk. Morre, Zwalm

Met stille weemoed nemen we afscheid van een
goed mens.

Maurice leefde intens mee met al wat er reilde en
zeilde in onze wereld van vandaag, dichtbij en veraf.
Het leven in de nabijheid van zijn liefste echtgenote,
kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, de
dagelijkse zorg voor zijn moestuin, planten en dieren,
zijn liefde voor mooie muziek, het was hem allemaal
zo dierbaar.

Maar tegelijkertijd was die kleine, vertrouwde wereld
de centrale plaats van waaruit hij dagelijks via
telefoon en zendapparaat banden van vriendschap
smeedde met mensen van overal.

Wij danken God omdat Hij ons deze man schonk
die op de akker van de wereld, waar onkruid en
tarwe samen opgroeien, steeds bleef ijveren voor
de oogst.

*"Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven
maar doe mij in de oogst geloven
waar voor ik dien !"*

Wij blijven Maurice dan ook dankbaar voor zijn
trouwe inzet in die kleine wereld van zijn gezin, zijn
parochie en zijn gemeente, en voor zijn zorg voor de
grote wereld.

Moge de sterke familieband die pa en pépé met de
kinderen en kleinkinderen, in het bijzonder met
Bernard, steeds heeft verbonden, nu voor altijd
bestendig blijven in God.

Namis op 16 aug. 1996 om 19.30 u.

