

„Wij hebben hier geen vast verblijf, onze bestemming is bij den Heer.”



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie Sylvie DE REGHEL

weduwe van Mijnheer

René VEKEMAN

geboren te St Maria-Oudenhove de 28 januari 1878
en aldaar godvruchtig overleden de 17 oktober 1956
gezalfd met de H. Olie.



Onze roem is deze : de getuigenis van ons geweten dat wij in deze wereld geleefd hebben in de eenvoud des harten en in de oprechtheid Gods'. (2 Cor. I. 12)

Gij hebt ons, o Heer, voor U geschapen en ons hart kent geen ware vrede totdat het in U rust.

(H. August.)

Gij hebt weliswaar een tijd geleden, maar uw geluk zal eeuwig duren; gij waart bedroefd, maar voortaan zult gij u blijvend verheugen.

(H. August.)

De Heer heeft mij aanhoord en medelijden met mij gehad; de Heer is mijn beschermer geworden. Mijn gejammer hebt gij in vreugdegejuich veranderd.

(Ps. XXIX)

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen. Familieleden en Vrienden, offert en bidt voor mij, dat ik het eeuwig loon ontvange. Eens zien wij elkander weer. God zegene en beware U.

Heer, geef hare ziel de eeuwige rust en dat het eeuwig licht haar verschijne.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid ! 300d. a.

R. I. P.



De families VEKEMAN, DE REGHEL, WAUTERS en VERSTRAETEN

zeer gevoelig voor de blijken van kristelijke deelneming
betond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.