

De eerste genade die de mensen
wordt gegeven is een moeder
te hebben naar Gods hart. †

Dankbaar en troostvol aandenken aan
Mevrouw

Denise, Georgette DERIJCKE

weduwe van de Heer Michel VAN DE WIELE

Zij kreeg het leven uit Gods hand in geboorte en doopsel te Kaster op 1 augustus 1927. God nam haar leven zachtjes weer bij Zich op 5 augustus 1990, om haar te laten delen in de volheid van Zijn Goddelijk liefdeleven. Zij is gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en het gebed van de Kerk.

Heer, wij danken U om dit voldragen leven, waarvan de vruchten rijp zijn om in volle zomer door U te worden geplukt. Pas als de zomer op zijn hoogste is en Hij de oogst gaat binnenhalen, zal Hij het weten : wat mensen zijn geweest voor Hem. Voor ons is moeder : Leven, altijd Leven. Leven deed ze graag. In grote zorg voor al haar kinderen en kleinkinderen. Behoedzaam - rustig, met diepe wortels in het verleden en in het oude geloof van toen was haar geest open gebleven en soepel. Een degelijk mens, een wijze vrouw, een echte moeder.

Eenvoudig en plichtsgetrouw volbracht zij elke dag opnieuw de opdracht die de Heer haar had toevertrouwd.

Het lijden dat haar deel werd louterde haar liefde voor God en voor ons en maakte ze rijp en diep voor de overtocht naar het eeuwige en heerlijke moment van de Grote Ontmoeting.

Behoedzaam, maar diep-gelovend is zij heengegaan. De mateloze zorgen van haar kinderen ontgroeid. Haar God tegemoet, haar geliefden, haar Michel achterna ...

Meer nog, maar anders nu zijn wij samen met jullie verbonden ... onderweg ..., vader, moeder ... Wij zijn er zeker van dat ook jullie ons verder zult helpen en begeleiden ... onderweg ...

Heer, wij vragen voor moeder het eeuwig geluk, waarin zij diep geloofde.

Namis op zondag 9 september 1990 om 9.30 uur

Haar kinderen en kleinkinderen,

De families DERIJCKE-MESSIAEN en
VAN DE WIELE-NIES,

danken U van harte voor de blijken van
oprechte deelneming en gebed.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.