

Het andere leven is een overgang naar het eeuwige



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

RICHARD DERNICOURT

weduwnaar van Mevrouw

EMMA HOEBEKE

OUD-STRIJDER OORLOG 1914-18

—

Geboren te Opbrakel de 3 april 1879 en overleden te Elzele de 18 september 1965, gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk.

—

Stil, in volle overgave, is van ons heengegaan onze geliefde vader en grootvader. Uw dood was zoals uw leven, zacht, stil, tevreden met Gods Heilige Wil. Uw dood is voor ons een troost, omdat gij in den Hemel zult bezorgd zijn met ons tijdelijk en geestelijk welzijn.

Wij zeggen U geen vaarwel, maar tot ziens in de hemel.

Onze Lieve Vrouwke waar ge zoveel van hield stond op U te wachten, bij uw verdwijnen uit dit aardse leven.

Onze beste dank voor alles, en wij bidden voor uw zielezaligheid.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes in U stellen wij ons vertrouwen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Sanderus



WIJ BETUIGEN ONZE OPRECHTE DANK

VOOR UW BLIJKEN VAN BELANGSTEL-

LING EN MEDELEVEN EN VOOR UW

GEBEDEN.

De families

DERNICOURT, HOEBEKE,

MOTTE, DE BREMME,

VAN DE MENSBRUGGE