

Wie God vreest in zijn leven  
hoeft niet te vrezen in de dood



Tot vrome gedachtenis aan

DE HEER

## Désiré DE ROECK

zoon van wijlen Francies

en Nathalie VAN DEN BERGHE

Hij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 22 mei 1887. Godvruchtig is hij overleden te Zottegem op 16 juni 1979, gezalfd door het H. Ziekensakrament en getekend met de Pauselijke Zegen.

In een merkwaardige hoge ouderdom is nonkel van ons heengegaan. Een blijvend afscheid evenwel komt immer nog te vroeg. Maar, Heer, - we moeten het bekennen - Gij hebt het voor uw goede vriend niet moeilijk willen maken. Tot even voor zijn dood mocht hij in vredigheid genieten van een te benijden oude dag. Hebt Gij hem hier reeds zicht baar willen lenen om alles wat hij voor ons deed? Of was het om zijn diep geloof en zijn godvruchtigheid?

Reeds kromgegroeid toog hij, zolang het kon, nog regelmatig naar Uw kerk. Nadien, een monnik haast gelijk, heeft hij gestaag zijn dag gevuld met zijn zeer uitgebreid gebed. Het kerkboek met de grote letters raakte er versleten bij. Geen hoogdag ging voorbij, of nonkel wou met een tevreden handgewrijf U in zijn hart

ontvangen. Zo stond zijn ziel reeds helemaal op U gericht...

" Zalig de eenvoudigen van hart; aan hen behoort het hemelrijk! „, Het kost geen moeite om dit voor hem te verhop en. Gij hebt hem, Heer, haast ongeweten schilletjes tot U geroepen. Wij prijzen U om dit schoon leven en om deze milde dood.

Vaarwel, nonkel Désiré, en dank om alles. In ons gebed vergeten wij u nooit!

Michel en Maria Galle - De Roeck

Emiel en Marcella De Roeck - Van Der Stichelen  
kinderen en kleinkind

Richard en Lucienne De Roeck - Delcour, kin-  
deren en kleinkinderen

De families

DE ROECK

en

VAN DEN BERGHE

danken U voor de blijken van  
kristelijke deelneming in hun rouw.