

Laat, Heer, uw dienaar rusten in vrede.



GEDENK IN UW GEBEDEN

DE HEER

LOUIS DE ROOSE

echtgenoot van Mevrouw

ANGELE VAN SCHOORISSE

geboren te Maarke-Kerkem op 4 januari 1902 en
godvruchtig overleden te Ronse op 24 oktober
1979, gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Moe en vergeeld hangen de bladeren aan de
bomen in de herfst. Hun taak op de boom is vol-
bracht, en ze vallen de een na de ander op de
grond. Ze zijn het beeld van de mens die na
een vruchtbaar leven sterft en teruggaat naar
God.

Zo ook is Louis van ons heengegaan, plots is
een gekend en gewaardeerd mens uit ons mid-
den verdwenen. Niemand kon nutteloos beroep
doen, door jong en oud gekend was hij immer
ten dienste van eenieder.

Dierbare echtgenote, in goede en kwade da-
gen zijn we samen de levensweg gegaan, toch
moeten we de Heer danken dat we zolang lief
en leed hebben mogen delen, en zoek troost en
sterkte in onze kinderen en kleinkinderen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, mijn plot-
se scheiding zal U hard vallen, heb dank voor
uw zorgende genegenheid en wees goed voor
moeder in die donkere dagen.

Begraaf. R. De Vos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse

Beste vrienden, buren en sportmakers, vele
uren hebben we samen doorgebracht, dank voor
uw vriendschap, het einddoel van ons leven is
de hemel. Daar hopen we elkaar terug te zien.

Mw Louis DE ROOSE, geboren Angèle VAN
SCHOORISSE,

Hr en Mw Marius VAN HOUTTE-DE ROOSE,
Hr en Mw Marnic VAN HOUTTE-ROMAN,

De families DE ROOSE, VERSTRAETEN,
VAN SCHOORISSE en DE CATELLE,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**