

Beter is het in den tijd ongelukkig te zijn, dan ellendig in de eeuwigheid. H. Aug.

†  
BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW  
**MARIE JULIE DE ROOVER**

Echtgenote van Mijnheer  
Jozef D'HOKER

geboren te Godveerdegem, de 20 Februari 1879 en er  
in de Heer ontslapen de 23 April 1950, gesterkt door  
de H. Rechten.

Ze was lid van de verenigde gebeden en de Derde Orde.

Die brave moeder was steeds een voorbeeld van  
engelachtig geduld gedurende haar jarenlange ziekte.

Klagen wilde ze niet; ze droeg gedwee haar kwaal  
en bracht haar offer zolang het God liefde. Spiegel  
van deugdzaamheid, waarin velen mogen zien, zo ze de  
rechte weg willen kennen.

Overtuigde christene, bracht ze haar kinderen op in  
ere, God alleen weet hoe ze kon bidden, zwoegen en  
lijden! Nu vaart ze op een rozenweg ten hemel.

Duurbare echtgenoot, wees niet bedroefd, maar zie  
de hand van God in 't geen U deert, Lieve Kinderen en  
Kleinkinderen, gij vooral, mijn beste zoon en dochter  
die U beide de Heer hebt toegewijd, laat Uw gebeden  
stromen opdat mijn ziel het eeuwig geluk erlange.

Weest gezegend, gij die mij hebt bijgestaan en verzorgd.

Jezus, Maria, Jozef.

7 jaar en 7 qu.

De familiën DE ROOVER, D'HOKER, SOLEMÉ, VAGENHENDE

innig getrcffen door de blijken van ge  
negenheid en deelneming in hun rouw

**B E D A N K E N**

.....  
Uitgever - DECLERCO - Godveerdegem