

« Door het lijden naar de verheerlijking. »



**BID VOOR DE ZIEL**  
van Mevrouw

## MARTHA DE ROOZE

Echtgenote van Mijnheer  
**OMER GALLAND**

geboren te Eukhove 18 Juni 1900 en gesterkt  
door de H.H.Sakramenten der Stervenden godvruchtig  
in de Heer ontslapen te Schorisse, 2 Mei 1962.

Midden de vreugde van de kerk om het Verrijzen van de Heer, is onze dierbare overledene heengegaan naar haar Zaligmaker. - Zij kon en mocht op haar sterfbed beweren dat zij gereed was om naar Huis te gaan; want voor de kristen mens is sterven niet het einde, maar het begin van 'n nieuw en beter leven, dat de Heer ons heeft verworven door Zijn Lijden, Dood en Verrijzenis.

Martha was 'n diep gelovig mens, die haar leven opgevat heeft als 'n dienst voor God en haar evenmens. Zolang zij kon, heeft zij zich voor anderen gegeven zonder rekenen noch tellen, totdat zij zelf ziek werd. Niet te verwonderen dat haar echtgenoot en kinderen haar met 'n blijvende genegenheid steeds hebben geholpen en bijgestaan, want zo 'n moeder is 'n schat voor man en kind. Moge de Heer haar nu in de vreugde van Zijn heerlijkheid opnemen en haar voor eeuwig met Hem laten gelukkig zijn.

Dierbare Echtgenoot, Kinderen, Schoonzoon en Kleinkind, hebt dank om de liefde waarmee gij mij hebt omringd en moge O L. Heer er u om belonen. Blijft in vrede en genegenheid elkander helpen en bijstaan. Moge de almachtige God ons allen eens weer verenigen bij Hem in de Hemel.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

**Zij ruste in vrede.**

Mijnheer Omer GALLAND;

Mijnheer Roger GALLAND;

Mijnheer André GALLAND;

Mr en Mw Leon DE JONGHE-GALLAND en dochtertje Linda;

De familie DE ROOZE-OFSOMER;

De familie GALLAND-VAN CEUNEBROECK;

danken innig om Uw gebeden  
en om Uw blijken van deelneming.

Drnk. Pottois Schorisse.