

« Mijn Vader, Hij was rechtvaardig. Hij had de zware taak op zich genomen : een werkzaam en eerlijk mens te zijn in woord en daad ».



VROOM AANDENKEN
aan de Heer

ARTHUR DE ROY

Echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE VAN WELDEN

Hij werd geboren te Geraardsbergen op 8 augustus 1899 en ontsliep aldaar in de Heer op 23 juni 1981, gezalfd door de troostmidelen onzer Moeder de H. Kerk.

Wat is de mens hier op deze wereld ?... een seconde in't bestaan van 't heeal? Gisteren nog kerngezond, niets vermoedend... heden alle leven ontnomen !

Had de overlevende reeds een mooie ouderdom bereikt en was zijn leven zonder grote ziekten verlopen en z'n doodstrijd kortstondig geweest, toch is het zeer pijnlijk voor

de overlevende echtgenote en de familie het bruske heengaan van iemand die men lief heeft, te moeten aanvaarden.

Hij bezat die rijke gave van geest en hart, waardoor hij bij iedereen genegenheid en vriendschap verwierf.

Heer, in uw handen vertrouwen wij onze dierbare Arthur toe. Sta ons in uw goddelijke goedheid bij tot de dag dat wij allen en voor altijd verenigd zullen zijn in uw Rijk van Vrede.

DE FAMILIES DE ROY
VAN WELDEN
VAN LIEFFERINGE

danken U voor de bliken van deelneming.