

Ik ben de verrijzenis en het leven.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

*Zulma De Schampheleer*

echtgenote van Mijnheer

*Hector Van Eerenbruch*

geboren te Steenhuize de 2 Juli 1893 en godvruchtig te  
Gent overleden de 13 Juni 1954, voorzien van de  
H.H. Sacramenten der Stervenden .

Vertrouw niet op de jeugd  
van uw gezonde dagen,  
gij die mij ziet gekist  
en dood naar 't kerkhof dragen,  
vertrouw ze niet, die licht  
dit leven ingegaan  
de dood, de zekere dood  
uit hun gedachten slaan  
en leven of ook zij  
niet eenmaal sterven zouden !

De dierbare overledene heeft in gelatenheid en  
kalmte rust het zware lijden zonder klagen of morren  
gedragen. Kalm en gelaten, geheel aan den Heer  
overgegeven, is zij zacht van ons gescheiden om beloofd  
te worden voor haar leven hier op aarde.

Geliefde echtgenoot, nog vele jaren had ik bij u willen  
zijn, maar de Meester van het leven heeft het anders  
gewild. Zijn Naam zij gezegend. Heb dank voor uw  
liefdevolle toewijding en gedenk me in uw godvruchtige  
gebeden.

H. Maria bid voor ons.

(300 dagen aflaat)



*De Families De Schampheleer ;*

*Van Eerenbruch ;*

*Meulenijzer ;*

*Kiekens ;*

zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming hun betoond bij het  
overlijden van hun dierbare afge-  
storvene,

DANKEN U.

---

Uigever René De Vos, St Lievens-Esse