

Zij leeft nu voor immer in Gods eeuwige liefde.

Dat geloven en hopen wij.

Zij hield van ons, en wij van haar.



Dankbaar om wat zij voor ons betekende en in het diepe geloof dat God leven en dood in Zijn liefdevolle handen draagt, vragen wij

U een gebed voor :

MEVROUW

## Denise DE SCHUYTENEER

echtgenote van de heer **Robert VAN SNICK**

Zij werd geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op 9 juni 1929 en werd in de vreugde van de Heer opgenomen te Geraardsbergen op 15 juli 1980, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Heer, onze God,

Het zo onverwachte heengaan van onze in-niggeliefde overledene slaat een diepe wonde in ons hart, maar hoe onbegrijpelijk ook, helpt ons toch te geloven dat haar levenstaak hier op aarde is volbracht.

Groot is het offer dat je van ons vraagt. Wees Jij ons nu met uw sterkte en kracht nabij om in deze dagen van pijn en leed "ja" te kunnen zeggen op Jouw goddelijk plan. Wij danken je om haar die onze echtgenote en moeder was, om de liefde de toegewijde zorg en de gulle hartelijkheid waarmee zij ons steeds heeft omringd, om al het goede en het schone dat ons langs haar edel moederhart in zo rijke overvloed is geschonken.

Lieve mama, wij danken je :

omdat jij ons het leven hebt geschonken en ons schoon en gelovig hebt leren leven ; om de lasten en de zorgen, de stille, vaak verborgen pijn die jij zo liefdevol voor ons hebt

gedragen ; omdat je nooit jezelf hebt meegesteld, maar ons geluk je éne grote bekommernis was ; om dat alles en nog zóveel meer zijn we jou zo innig dankbaar.

Nu meer dan ooit beseffen we dat je leven vaak hard is geweest. Ziekte en lijden, beproeving en tegenslag hebben sinds vele jaren je leven diep getekend, maar in je groot geloof en met de steun van je ingoede, oude moeder die als een schutsengel om je heen was en alle pijn zo grootmoedig met jou wist te dragen, heb je alles in stille overgave uit Gods hand aanvaard.

Blijf doorheen al de schone gaven van je moederhart in ons verder leven en leer ons iets van datgene waarin jij in al je eenvoud groot bent geweest. Met Gods kracht willen we in je voetsporen treden en verder trekken op de weg die jij door je schone leven voor ieder van ons hebt uitgetekend. Rust nu samen met je lieve pa in de vrede en de vreugde van de Heer. Eén ding vragen we je nog, vergeet ons niet ; blijf voor ons zorgen en over ons waken.

Lieve ma, zij aan zij hebben we al die lange jaren vreugde en pijn, tegenslag en beproeving grootmoedig gedragen. Nu ik je met mijn lieve kinderen achterlaat, blijf als een tedere bezorgde moeder om hen heen.

Mijn lieve echtgenoot, samen hebben we gepoogd ons gezin gelukkig te maken ; blijf nu als een goede, trouwe vader voor onze kinderen zorgen.

Herman en Greta blijf van elkaar houden ; zo graag had ik je samen gelukkig gezien in een schoon, christelijk gezin. De Vader in de hemel heeft er in zijn goddelijk raadsbesluit anders over beschikt ; ik aanvaard het uit Zijn handen. En jij, mijn twee zogenkinderen, Roger en Patrick, jij vooral had mij nog zó broodnodig. Vanuit de hemel zal ik vooral voor jullie beiden zorgen en

de Heer vragen dat jij langs liefdevolle familieleden en vrienden iets van mijn moederlijke zorg zoudt mogen ondervinden. Blijf in liefde, eenheid en trouw met elkaar verbonden; dat zal in de hemel mijn diepste en eeuwige vreugde zijn. Eens zien we elkaar terug bij de Heer.

Lieve zus en broer, ik vertrouw mijn gezin ook aan jou toe. Wees jij voor allen die ik achterlaat een steun en schutse.

Dierbare familieleden en vrienden tot weerziens bij de Heer.

Heer, neem haar op in uw eeuwige vreugde.



Familieleden en vrienden danken allen die door hun oprecht meelevende en door hun vroom gebed dit afscheid milder hebben gemaakt.

Families

DE SCHUYTENEER, VAN SNICK,  
DE GENDT en VAN DEN BOSSCHE.

BLIJF  
LIEFDEVOL  
VOOR  
ELKAAR



Begravenissen - Krematies HERREGODTS  
Geraardsbergsestraat 110, 9400 Ninove