

†

Als vroom aandenken aan

DE HEER

## **OCTAVE DE SLOOVER**

WEDUWNAAR VAN MADELEINE HOEKMAN

*Gepensioneerd Rijkswachter*

*Oudstrijder en Vuurkruiser van de oorlog 14-18*

*Oudschepen van de gemeente Schorisse*

*Lid van de PVV-bond van gepensioneerden*

*Vereremerkt*

*met talrijke burgerlijke en militaire eretekens*

Geboren te Zegelsem op 16 januari 1894 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 23  
december 1979, gesterkt door de Sakramenten  
van de zieken.

—

Het was een eerlijk en rechtschapen man, die zijn leven in dienst heeft gesteld van de maatschappij. Hij leefde met alles mee, zonder aanstellerigheid, maar steeds om goed te doen en het recht te laten zegevieren en eerbiedigen door elkeen.

Het verlies van zijn teerbeminde echtgenote had hem zeer zwaar getroffen: die slag zou hij nooit meer te boven komen.

Moge de Heer zijn beproevingen, zijn eerlijke plichtsbetrachting, zijn grote liefde voor waarheid en rechtvaardigheid nu opnemen als zoveel blijken van zijn goede wil, als verdiensten voor de eeuwige beloning.

Dierbare familie en vrienden, dankt God met mij voor dit lange leven. Bidt Hem dat Hij in zijn oneindige barmhartigheid mij opneme bij Hem omwille van zijn grote vaderlijke goedheid. Vaartwel, dank U voor uw oprechte genegenheid. Blijft mij die betuigen door uw gebed.

Heilig Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer. (Lit. H. Hart)

De families DE SLOOVER, MINCKE, HOEKMAN  
en VAN HAEZEVELDE,

*danken U oprecht voor uw blijken van  
deelneming in hun rouw.*

Begraf. Devos & Zoon, Ronse