



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Georges DE SMAELE

weduwnaar van Mevrouw

Odette HUYSMAN

geboren te Elzele op 27 februari 1919
en overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse
op 26 februari 1996,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Tegen de natuur is geen mens opgewassen, en na een harde en pijnlijke strijd hebben wij allen het hoofd moeten buigen. De dood heeft het laatste woord.

Nu blijft ons alleen nog de naam van de overledene :
Georges.

Die naam spreken wij vandaag hier uit met eerbied en
genegenheid.

Op die naam heeft hij, met de inzet van zijn talenten,
toekomst gemaakt voor zichzelf, voor zijn gezin, voor die
leefwereld die aan zijn zorgen was toevertrouwd.

Op die naam kende hij vele vreugdevolle momenten,
mocht hij genieten van het vele goede dat het leven te
bieden heeft.

Maar ook ontgoocheling, ziekte, pijn en lijden was een
deel van zijn bestaan.

En toen mocht hij ervaren dat hij omgeven was door
mensen die echt van hem hielden.

En ook God herinnert zich blijvend de naam van
Georges, want, vanuit het ritme van zijn geloof, had
God een plaats in zijn leven.

Elk van ons, vanuit de zeer persoonlijke plaats die hij in
ons leven innam, zeggen wij vandaag diep gemeend :
Dank u, Georges, voor uw leven hier bij ons. Voor alles
waarin gij voor ons groot zijt geweest.

Dany en Christine DE SMAELE-SPILEERS,
zijn kinderen ;

Inge en Tom DE SMAELE, *zijn kleinkinderen ;*

De families DE SMAELE, VANDEWATTYNE,
HUYSMAN en VANDENHENDE

danken voor de blijken van innig medeleven.

