

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
Luk. 23 ; 46.

In gebed verenigd nemen wij afscheid van
DE HEER

Gerard DESMAELE

echtgenoot van Mevrouw Lea VAN DE PUTTE
geboren te Schorisse op 20 mei 1925 en godvruchtig
overleden te Ronse op Witte Donderdag 23 maart 1989
gesterkt door de sacramenten der zieken.

25 jaar koster en orgelist te Schorisse.

Lid van het St. Gregoriuskoor te Schorisse.

Lid van de Kustersbond Oudenaarde.

Lid van de K.W.B., K.B.G. en landelijke gilde.

Terwijl de lente moeizaam openbreekt en gans de natuur weer tot leven komt, nemen wij heden afscheid van een goed en minzaam mens. Zijn lange slepende ziekte heeft hij niet overleefd. Rustig en in volle overgave aan de Heer is hij op Witte Donderdag opgenomen bij de Heer. Het mysterie is voltrokken... Hij kan voor eeuwig Pasen vieren bij de Heer.

25 jaar lang is hij koster-orgelist geweest aan onze parochiekerk. Dit verheven werk was hem zeer nauw aan het hart. Stipt, bescheiden en zonder veel woorden was hij elke dag op post om het doodgewone kosterwerk met hart en ziel te volbrengen. Zulk een goed gelovig en plichtsetrouw mens zullen wij echt op onze parochie missen. Helaas heeft hij omwille van zijn ziekte het geluk niet gehad zijn zilveren jubileum hier te vieren. Hij zal het hierboven kunnen vieren.

Hij hield ook van de natuur, van het leven en van de mensen. Hij heeft alles naar waarde weten te schatten. Omdat hij vele goede gaven had, had hij ook vele vrienden.

Als gelovige mensen begeleiden wij Gerard heden naar zijn laatste rustplaats, met een hart vol droefheid, maar met een geloof in het eeuwige leven. Kristus heeft gezegd : "Ik ben de Verrijzenis en het leven..." Op Pasen hebben wij het mysterie van de dood en de verrijzenis van Jezus gevierd. Zo zullen ook zij, die in Kristus zijn gestorven, met Hem verrijzen. Zijn aardse taak is volbracht. Wij zeggen u voor alles dank en tot weerziens.

Mijn dierbare echtgenote, groot is het offer dat de Heer van u vraagt. Doch Hij, die wij samen trouw gediend hebben in goede en kwade dagen, zal nu ook uw steun zijn. Mijn beste dank voor al uw goede zorgen en uw steeds blijvende aanwezigheid tijdens mijn ziekte. Dit was mij aangenaam.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, aanvaard ook mijn beste dank voor uw liefde en genegenheid. Wees als een krans van mooie parels rond uw moeder, en wees voor haar een blijvende steun.

Mijn beste zusters, familieleden en mijn Eerwaarde broer Frans, dank u voor uw bezorgdheid en uw lieve attenties en gedenk mij in uw gebeden.

O. L. Vrouw van Kerselaere, bid voor hem.

Mevrouw Gerard Desmaele - Vandeputte Lea, kinderen, kleinkinderen en de familie, **danken U voor uw gebed en diep medeleven.**

