

Hoopt op de Heer, want bij Hem is overvloedige verlossing.



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer
HECTOR DE SMAELE

Weduwnaar van Mevrouw
Maria-Elvira VINOIS
geboren te Schorisse, 14 October 1892 en aldaar
overleden, 6 April 1962
Bediend met het **H.Oliesel**

God, wien het eigen is, in uwe almacht het meest te tonen door uwe goedheid en barmhartigheid, op U stellen wij ons betrouwen telkens wanneer iemand van de onze teruggeroepen wordt naar U.

In Uw barmhartigheid ligt onze hoop op de redding van onze dierbare afgestorvene. Niet op eigen verdienste maar op de verdienste van O. H. Jezus-Christus hopen wij het eeuwig leven binnen te gaan. Zo wordt onze smart om het heengaan van de onze niet zoals die van hen die geen hoop hebben, maar is er een sterke troost op een gelukkig wederzien in het ander leven.

Heer geef aan onze dierbare de eeuwige rust en dat Uw licht hem verschijne en dat hij ruste in uw vrede. Amen.

Dierbare Kinderen, Schoonkinderen en Kleinkinderen, heel onverwacht heeft de dood mij aan uw genegenheid ontrukkt; maar wilt allen met mij op God betrouwen en voor mij bidden. Hebt dank om uw liefdevolle zorg voor mij. Moget gij allen in vrede onder elkander verenigd blijven. Vaartwel en tot weerziens hierboven bij de Heer.

**H. Hart van Jezus wees hem genadig.
Hij ruste in vrede.**

De kinderen en kleinkinderen van wijlen **Mijnheer en Mevrouw**
Hector DE SMAELE-VINOIS;
De familie **DE SMAELE-COPPENS;**
De familie **VINOIS-DE BOEVER;**

**danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.**

Druk. Fortois Schorisse.