

Heft uw ogen op, want de verlossing is nabij.
ADVENTSTIJD.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

LEONARD DE SMAELE

Echtgenoot van Mevrouw **JULIA GOSSEYE**
geboren te Schorisse de 1 Januari 1903 en aldaar
gesterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden
en de Pauselijken Zegen « in articulo mortis »
zacht in de Heer ontslapen de 28 November 1959.

- - o - -

« Als dat alles nu geschiedt, ziet dan naar omhoog
en heft uw hoofden op, want de verlossing is nabij...
gij zult zien, dat het Rijk Gods nabij is. » Zo bidt de
Kerk in deze tijd die getekend staat met het teken
der boete, maar gedragen wordt door de verwach-
ting van Gods hulp.

Gerard is heengegaan, naar mensenberekening te
vroeg; maar naar Gods oordeel voleind. Vol over-
gave aan Gods H. Wil, heeft hij zich op dit moment
voorbereid en aan God de zorgen toevertrouwd over
hen voor wie hij nog lang wou blijven.

Wek op, o Heer, uw macht en kom! om uw die-
naar in vrede en liefde te ontvangen en hem ten
volle laten genieten van datgene wat Gij hebt voor-
bereid voor hen die U trouw hebben gediend.

Dierbare Echtgenote, heb dank om de grote liefde
waarmee gij mij hebt bemind en bijgestaan. God zal
nu voor u zorg dragen en u sterken. Lieve Kinderen
blijft braaf en gehoorzaam aan uw moeder, Van uit
de hemel zal ik voor u bidden en over u waken. Op
uw gebed reken ik voortaan en hoop u allen eens
terug te zien in de hemel.

H. Hart van Jezus, wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

Mevrouw Leonard DE SMAELE geboren Julia GOSSEYE;

Mejuffer Rita DE SMAELE;

Mijnheer Frans DE SMAELE;

De familie DE SMAELE-HAUSTRAETE;

De familie GOSSEYE-DE SUTTER;

Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Dr. Portois Schorisse.