

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U



BID VOOR DE ZIEL VAN

JUFVROUW

MARIA DE SMAELE

geboren te Schorisse de 26 Februari 1885

en godvruchtig overleden te St Maria-Horebeke

de 10 Juli 1954

voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

« Gedenk, o Heer, ik bid U, dat ik van kinds-
been af, in uwe tegenwoordigheid gewandeld heb
in de waarheid en met 'n gelovig hart, en dat ik
volbracht wat U aangenaam was. En nu, o Heer
laat mij dienares van uw priesters weldra genieten
van de eeuwige rust. »

Duurbare Broeders, Zuster, Schoonzuster en
Bloedverwanten, ik bedank U voor uw grote be-
zorgdheid en ik smeek U, blijft mij uw genegen-
heid tonen door voor mij te bidden. Gij vooral
mijn neef, priester, gedenk mijner aan het heilig
altaar.

Goede Moeder Maria, mocht uw kind weldra
U, als Koningin des Hemels, begroeten en be-
danken.

R. I. P.

Horebeke, druk. De Clippete

Mijnheer Theofiel DE SMAELE-DUPONT, Kinders en Kleinkinders
Mevuffer Zenobie DE SMAELE
Mijnheer en Mevrouw Omer DE SMAELE-VERBEURGT, Kinders en
Kleinkinders
De Familjen DE SMAELE-ROMAN

*BEDANKEN van harre voor de blijken van
kristelijke en innige deelnameing hun betoond*