

†

DANKBARE HERINNERING

aan de Heer

Sylvain DESMAELE

echtgenoot van Mevrouw

RACHEL DE ROO

*geboren te Schorisse, op 15 december 1917
en godvruchtig overleden te Ronse, op 5 juli 1985,
gesterkt door de H. Sacramenten.*

Op een zomerse morgen heeft Sylvain ons verlaten, liefdevol omringd door zijn dierbaren.

Zij zijn hem heel dankbaar voor al het goede dat van hem is uitgegaan; hij heeft geleefd en gewerkt voor zijn gezin, waar hij fier op was.

Vele jaren was hij het houvast voor zijn echtgenote bij haar rondgang in de huiskring. Toen kwam voor hem ook de tijd van ziekte. Veel geduld kende hij bij pijn en eenzaamheid. Hoe genoot hij van de vele bezoeken in Nukerke en in Ronse.

Vreugde straalde uit zijn ogen op de eerste communiedag van zijn kleinkind, dat hem menigmaal deed glimlachen.

Beste echtgenote en kinderen, wederkerige dank voor uw goede zorgen. Blijf voor mekaar een steun in goede en kwade dagen, een licht op de weg!

Heel oprechte dank ook aan de toegewijde mensen van de verzorgingstehuizen.

« Wij danken U, Vader God,
omdat Gij van alle mensen houdt,
omdat Gij ons Jezus hebt gegeven,
die door zijn lijden aan ons lijden zin geeft,
en door Zijn verrijzenis
ook aan ons troost geeft in dit leven
en hoop op het eeuwig leven. »

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse.

Mevr. Sylvain Desmaele, geboren Rachel De Roo,

Heer en Mevrouw Michel Verbeken-Desmaele,

Mejuffer Vanessa Verbeken,

De families Desmaele-Vinois en De Roo-Casiers,

danken allen die door hun gebed en medeleven zoveel troost hebben gebracht.