

†
« God is liefde »

Tot vroom aandenken aan

Juffrouw

Zenobie DE SMAELE

dochter van wijlen

Francies en Octavie ROMAN,

geboren te Schorisse op 12 november 1890,

overleden te Oudenaarde op 11 juni 1975,

gesterkt door de Heilige Sacramenten

en de pauselijke zegen.

—
In dienst van God en in dienst van de medemens. Dit is de korte samenvatting van het voorbeeldig leven van onze dierbare overledene. Meer dan vijftig jaar stond zij in dienst van de priesters, eenvoudig en onopvallend, in dagelijkse stille dienstbaarheid. Ook wanneer de hoge ouderdom haar dwong tot een welverdiende rust, wist zij zich nog verdienstelijk te maken door behulpzaamheid bij allerlei nederige taken, tot enkele dagen voor haar dood, was zij nog steeds actief voor de medemens uit haar onmiddellijke omgeving, telkens met de glimlach, blij nog iets te kunnen doen voor de anderen. De moed en de kracht voor een dergelijk leven van ongemeten offervaardigheid, heeft zij geput in haar Kristen-zijn. Haar veelvuldig gebed, de dagelijkse H. Mis en Kommunie waren een teken dat God een ereplaats bekleedde in haar bestaan, en vormden tevens het uitgangspunt voor haar totale inzet voor allen

die zij op haar levensweg ontmoette. Zij was een voorbeeld in de kleine dingen, die echter groot zijn in de ogen van God. Moge de Heer haar na een zo vruchtbaar en heilig leven opnemen in zijn vaderlijke liefde voor eeuwig.

Beminde familieleden, ik heb altijd heel veel van U gehouden, en ik weet dat die liefde wederkerig is; in deze liefde blijven wij verbonden over de dood heen. Ik dank U voor Uw goedheid, voor Uw genegenheid bij Uw bezoeken, voornamelijk tijdens mijn korte ziekte. Blijf elkander omringen met trouwe liefde. Mijn beste neef priester, U waart mijn trots en mijn fierheid; wil mij gedenken aan het altaar

Dierbare Zusters en mede-bewoners van de « Heilige Familie », samen met U heb ik vele gelukkige momenten gekend in mijn oude dag. Het was zo verrijkend met elkaar om te gaan en voor elkaar een steun te zijn. Dank U voor de zorgen, dank U voor de vriendschap. Laten wij voor elkaar blijven bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Theophiel De Smaele-(Dupont)

kinderen en kleinkinderen,

Omer en Maria De Smaele-Verbeurgt,

kinderen en kleinkinderen,

De families De Smaele - Roman

danken voor de blijken van deelneming in rouw en gebed.