



Bidden we samen voor de zielerust van

MEVROUW

**Elodie DE SMET**

weduwe van de heer

**Jules VAN DEN BOSSCHE**

Lid van verschillende godvruchtige  
genootschappen

geboren te Sint Maria-Lierde op 4 april 1898  
en godvruchtig overleden te Haaltert  
op 24 september 1981  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken  
en de Pauselijke zegen.

Aan het einde van een christelijk leven staat  
de beloning en ontmoeting met God.

In haar eenvoudig geloof legde ze alles in  
Gods handen.

Vergeet ze niet  
die, heel haar leven,  
is God en plicht  
getrouw gebleven ;  
die man en kind,  
die maag en vriend  
tot voorbeeld heeft  
en troost gediend ;  
die moe gewrocht,  
die moe geleden,  
een beter land  
is ingetreden,  
alwaar zij u, -  
(vergeet ze niet  
en bidt voor haar!)  
eens wederziet !

G. Gezelle.

Voor uw gebed en de blijken van deelneming  
danken U :

Frans en Marie-Jeanne  
LIEVENS-VAN DEN BOSSCHE en kinderen,  
Jacques en Lea  
VAN DEN BOSSCHE-COSSIJNS en kinderen,  
De families DE SMET, VAN DEN BOSSCHE,  
ROELS en DE ROECK.

Begraaf. Strens, Aalst

drukk. sanders